

Contact

Protestantse Kerk



De Protestantse Gemeente te Eibergen-Rekken



Inhoudsopgave

Van de redactie.....	4
Meditatie	5
Leesrooster	6
Kerkdiensten	7
Kerkdienstrooster	7
Erediensten.....	8
Waar collecteren we voor	9
Pastoraat	11
Uit het pastoresteam.....	11
In memoriam	12
Verjaardagen	14
Bloemengroet	15
Kerkrentmeesters	15
Kerkbalans 2018	15
Collectes en giften.....	16
Bloemendienst Antonius	16
Verjaardagsfonds	16
Jeugdjournaal	17
Oppas	17
Kindernevendienst	17
Basiscatechese.....	17
Kinderkerk 10 juni	18
Diaconie	19
Doel van de maand.....	19
Voedsel- en kledingbank.....	20
Inspiratie & Ontmoeting	20
Bibliodrama in Neede	20
Kerkelijke Activiteiten.....	21
ZINDAG aan de Berkel	21
Kerk en samenleving.....	21
Opening zomerexpositie in De Oude Mattheüs.	21
Overig nieuws	22
Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden.....	22
Neem uw tent op ga op reis	23
Koffie Inn / Lunch / Repair Café	26
Kerkdienst beluisteren / Preken lezen.....	26
COLOFON.....	27
Rekeningnummers (IBAN).....	27
Adressen.....	28

Goed om te weten

* In onze kerken gebruiken we het Nieuwe Liedboek om uit te zingen. Voor onze **gasten** zijn (slechts) enkele exemplaren beschikbaar bij de ingang van de kerken onder het orgel. Gemeenteleden kunnen het Nieuwe Liedboek aanschaffen via de plaatselijke boekhandel.

* Een grootletter exemplaar van Contact kunt u inzien aan de leestafel van woonzorgcentrum De Meergaarden en in de Huve.

* Bent u zeer slechtiend en hebt u de beschikking over een computer-programma dat digitale teksten kan voorlezen, laat het ons even weten. De redactie stuurt u dan een speciale digitale versie van het kerkblad.

* Tijdens de ochtenddienst, in De Oude Mattheüs, is er kinderoppas op afroep aanwezig voor kinderen van 0 - 4 jaar. Maak vooraf even telefonisch een afspraak met de oppas (zie oppasrooster). De oppas is dan in de Huve aanwezig vanaf een kwartier voor de aanvang van de dienst.

* Op de zondag met twee ochtenddiensten op dezelfde locatie, is er alleen tijdens de tweede dienst evt. oppas aanwezig en is er geen kindernevendienst. Op de 1^e zondag van de maand is er een kindvriendelijke dienst met kindernevendienst (knd), op de 2^e zondag van de maand is er geen knd en zijn jonge gezinnen, zo als iedereen, welkom in de Huve bij de verst. gehandicaptendienst. Op de 3^e, 4^e en 5^e zondag van de maand is er geen knd.

* Bij de voorbeden tijdens elke ochtenddienst wordt er gebruikt gemaakt van het voorbedenboek waarin u voor aanvang van de dienst uw gebedsintenties kunt opschrijven. Dit voorbedenboek ligt dan op de tafel in de toren.

* Achter in de kerk, naast de techniekplek, is er een gedenkhoekje waar iedereen die daar behoefte aan heeft, om welke reden dan ook, een kaars kan aansteken.

* Na afloop van de dienst is het mogelijk met de predikant een afspraak te maken voor een bezoek of mededelingen aan hem/haar te doen.

* Het is wenselijk om opname in een ziekenhuis aan de predikant mee te delen. De ziekenhuizen geven doorgaans geen bericht.

* Voor zieken en oudere gemeenteleden bestaat de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Neem hiervoor contact op met de diaconie.

VAN DE REDACTIE

Zoals u wellicht weet is dit de laatste Contact die in de huidige vorm verschijnt.

Met ingang van het septembernummer verschijnt Contact in een kleurenversie. Het drukken van het blad zal niet meer in de Huve gebeuren, maar in een externe drukkerij. Dit betekent voor ons dat de inleverdata voor de kopij echt vast staan.

Inhoudelijk zal het blad niet wezenlijk veranderen, wel is er nu de mogelijkheid om bijvoorbeeld duidelijke kleurenfoto's te plaatsen. Voor ons als redactie de uitdaging om dit vernieuwde blad zo overzichtelijk mogelijk te maken.

Ook heeft er een verandering binnen de redactie plaats gevonden. Jos Smits en Tineke Franken stoppen na vele jaren trouwe dienst. Wij willen hen hartelijk danken voor hun inzet en voor het inwerken van de nieuwe redactieleden. Met de nieuwe redactieleden die al een paar maand meedraaien, Jenny Kion en Henrie van der Graaf, is de redactie toch weer op volle sterkte.

MEDITATIE

De zegen van de stilte.

Ons Liedboek is al vijf jaar lang een schatkamer vol verrassingen. Eén daarvan is voor mij de meditatieve tekst onderaan blz. 1415:

*God, luisterende God,
we danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden.*



De bekende pastor Henri Nouwen schreef eens dat een leven zónder stilte gemakkelijk kan vervallen tot destructiviteit. Als je achterelkaar door raast gaan er dingen stuk, in je relatie met mensen en in je relatie tot God, maar ook in je gevoel van eigenwaarde. Je denkt dat je niet mag falen, dat je onmisbaar bent en dat het allemaal van jou afhangt. Dat kun je misschien lang volhouden, maar vroeg of laat slaan de stoppen door. Soms jagen we elkaar op met alles wat telkens weer moet, terwijl we het belangrijkste kwijtraken: de aandacht voor wat goed is in het leven van elke dag en de verwondering over het mooie dat ons zomaar omringt.

Het spreekt mij aan dat Jezus in zijn drukbezette bestaan een middelpunt van rust kende.

Geregeld lezen we in het evangelie dat Hij zich terugtrok om te bidden. Al had Hij nog heel veel te doen: Hij zocht de stilte. Dat werd Hem niet altijd in dank afgenomen door de mensen, die op Hem aandrongen, maar Jezus koos er wél voor. Besepte Hij juist in die stille uren dat de macht, die Hij had, Hem gegeven werd door zijn hemelse Vader? Hoorde Hij juist dan telkens opnieuw de stem die Hem zei dat Hij geliefd was, gekend en aanvaard?

Ik geloof dat God het ons gunt: de zegen van de stilte. En ik hoop, dat wij het ook gunnen aan elkaar en aan onszelf. Ik hoop, dat er in deze

zomermaanden tijden van drukte, vrolijkheid en kleur zullen zijn, maar dat we ook de waarde van de stilte zullen ervaren.

De stilte van de zon, die opkomt of weer ondergaat.

De stilte waarin je een vroege vogel hoort zingen.

De stilte van een kerkje, waar je zomaar even binnenloopt.

De stilte van het gebed, waarin je kunt delen wat mooi of moeilijk is.

De stilte tussen goede vrienden, of de stilte in de natuur.

De stilte in jezelf, omdat je onder de indruk bent van iets wat je hebt gezien of gelezen.

De stilte die ruimte maakt voor wat werkelijk telt: dat ook wij geliefd zijn, gekend en aanvaard.

Ik wens u en mezelf toe dat we aandachtig zullen leven, dankbaar voor wat ons toevalt.

Zoals het staat in die mooie Ierse zegenbede (Liedboek blz. 1336):

*Dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht warmt,
de regen je veld vruchtbaar maakt
en totdat we elkaar weer zien:
dat God je in de palm van zijn hand bewaart.*

ds. Marieke Andela

Leesrooster

Oecumenisch leesrooster waarvan wij regelmatig gebruik maken in onze zondagse erediensten.

Datum Lezingen

1 juli Jesaja 3: 25- 4: 6	Marcus 5: 22-43
8 juli Ezechiël 2: 1-7	Marcus 6: 1-6a
15 juli Jesaja 52: 1-6	Marcus 6: 6b-13
22 juli Jeremia 23: 1-6	Marcus 6: 30-44
29 juli Jesaja 63: 7-14	Marcus 6: 45-52
5 aug. Deuter. 10: 12-21	Marcus 7: 1-23
12 aug. 2 Kon. 4: 8-18 (37)	Marcus 7: 24-30
19 aug. Jesaja 35: 1-10	Marcus 7: 31-37
26 aug. 2 Kon. 4: 42-44	Marcus 8: 1-21
2 sept. Zacharia 8: 4-8, 20-23	Marcus 8: 22-26



KERKDIENSTEN

Kerkdienstrooster

Datum	Tijd	Locatie	Voorganger	Bijzonderheden
1 juli	10:00	Oude Mattheüs	ds. Struijk	Kind vriendelijke dienst
8 juli	10:00 19:00	Oude Mattheüs Meergaarden	mw. Hengeveld pst. Nagelmaeker	Afsluiting collecte proj.
15 juli	10:00 19:00	Antonius Meergaarden	ds. Struijk pst. Escher	Eucharistieviering
22 juli	10:00 10:00	Oude Mattheüs Meergaarden	ds. Struijk ds. Struijk-Boers	Heilig Avondmaal Cantorij
29 juli	10:00 10:00	Antonius Oude Mattheüs	werkgroep ds. Struijk	
5 aug.	10:00	Oude Mattheüs	pst. Tuut	
12 aug.	10:00 19:00	Oude Mattheüs Meergaarden	pst. Nagelmaeker mw. Slütter	Koortje Rekken
19 aug.	10:00 10:00 10:00	Oude Mattheüs Piepermolen Meergaarden	ds. Struijk werkgroep pst. Jeunink	Corsoviering Eucharistieviering
26 aug.	10:00 19:00	Oude Mattheüs Meergaarden	ds. Struijk ds. Struijk-Boers	Heilig Avondmaal
2 sept.	10:00 19:00	Oude Mattheüs Oude Mattheüs	ds. Veening werkgroep	Zangdienst
9 sept.	10:00 10:00 10:00 19:00	Antonius Oude Mattheüs Huve Meergaarden	werkgroep ds. Liefstink ds. Hazeleger ds. Struijk-Boers	Verstand. beperkten Ziekenzegening

Erediensten

Zondag 29 juli

Op deze zondag is er een kerkdienst in de Antonius met als thema: Wijsheid en Inzicht. De dienst is voorbereid door de werkgroep Diensten Antonius. We zijn heel blij, dat Roel Heij wil voorgaan in deze dienst. Roel gaat vaker voor in de Huvediensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar zondag 29 juli zal hij voor het eerst voorgaan in de Antonius. We hopen op een fijne, inspirerende dienst. Na de dienst drinken we samen een kop koffie of thee.

Zondag 19 augustus, Corsoviering

Om 10.00 uur is er een viering bij de dahliatuin te Rekken, naast de Piepermolen. We sluiten ons aan bij het thema van de dahliatuin 350 jaar Achterhoek. Deze viering luidt het begin van het Rekkens Volksfeest in. De dienst wordt voorbereid door een commissie, gevormd uit de brede werkgroep



Corsoviering. De samenzang wordt ondersteund door een samengesteld koor van leden van de koren van beide kerken.

Zondag 2 september, zangdienst

De werkgroep is bijzonder verheugd dat het Aaltens Christelijk Mannenkoor in deze dienst haar medewerking zal verlenen. In november 2015 was het koor ook te gast en gezien de vele positieve reacties, is het koor opnieuw benaderd. Dirigent van het ACM is Susanna Veerman en het koor wordt op de piano begeleid door Yvonne



Beeftink. Er is ditmaal gekozen voor een iets andere opzet; dit om maximaal te kunnen genieten van de koorzang. Om de zangdienst compleet te maken is er natuurlijk ook ruimte voor gemeentezang, waarin we door Gerrit Ebbekink op het orgel worden begeleid. De werkgroep hoopt van harte vele zangers te mogen verwelkomen op deze avond. Ook voor u ligt er een liturgie klaar!

WAAR COLLECTEREN WE VOOR

De eerste collecte heeft een diaconale bestemming, de tweede collecte is bestemd voor het kerkenwerk. Elke eerste zondag van de maand is er een inzameling van producten voor de Voedselbank Oost Achterhoek en de kledingbank te Winterswijk. Tijdens de diensten in de Meergaarden werd t/m juni geïncollateerd voor het Ronald Mc. Donaldfonds. Het project voor het komende jaar is nog niet bekend, maar dat leest u in het septembernummer.

Zondag 1 juli

De eerste collecte is bestemd voor **Kandil Emas** een project van de werkgroep **ZWO**.

Zondag 8 juli

Vandaag collecteren we voor de **Rudolph Stichting**. Dit is een project van Kerk in Actie. De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugdorp De Glind. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen. De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. www.rudolphstichting.nl



Zondag 15 juli

De eerste collecte is bestemd voor de Hezenberg in Hattem: een centrum voor Pastoraal Psychologische Zorg. De Hezenberg biedt deskundige GGZ-ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben om verder te kunnen leven en willen werken aan zichzelf. De hulp wordt geboden met en zonder verblijf op de Hezenberg. Verwijzing naar de Hezenberg moet gedaan worden door een huisarts of psychiater. Op de site van de Hezenberg staat veel nadere informatie: www.hezenberg.nl



Zondag 22 juli

Tijdens de avondmaalsviering is dit jaar de diaconale collecte bestemd voor **International Justice Mission. I.J.M.** is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet tegen onder andere moderne slavernij en mensenhandel. Uw gift redt mannen, vrouwen en kinderen over de hele wereld. www.ijmnl.org



Zondag 29 juli

De collecte van vandaag is voor Exodus.



Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. www.exodus.nl

Zondag 5 augustus

De collecte van vandaag is voor Het Vergeten Kind. Deze organisatie zet zich in voor kinderen met heftige geestelijke littekens en die noodgedwongen niet in hun eigen bedje kunnen slapen. www.hetvergetenkind.nl



Zondag 12 augustus

De diaconale collecte is vandaag voor Stichting vluchteling. Bij acute nood zorgt deze stichting voor directe hulp, zoals onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medicijnen. www.vluchteling.nl



Zondag 19 augustus

In deze dienst collecteren we voor **Comin**, een organisatie die inheemse volkeren steunt op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en landrechten. Daarnaast probeert Comin een dialoog op gang te brengen tussen inheemsen en niet-inheemsen. www.kerkinactie.nl



Tijdens de corsoviering wordt er gecollecteerd voor JuNiMo. Dit is een organisatie die speelmiddagen organiseert voor kinderen met een verstandelijke beperking of met een aan autisme verwante stoornis. www.junimo.nl



Zondag 26 augustus

Deze zondag is een diaconale zondag en dan wordt er gecollecteerd voor INLIA. Dit staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Dit is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpt.



Zondag 2 september

De eerste collecte is bestemd voor **Holy Land Institute for the Deaf**, één van de projecten van de werkgroep ZWO.

PASTORAAT

Uit het pastoresteam

Afgelopen mei waren we op vakantie in Spanje. Het was mooi weer om te wandelen, maar ook om steden te bekijken. We hebben vele kerken bekeken, maar ook gebouwen uit de tijd waarin de ‘Moren’ in Spanje allerlei kalifaten hadden. Vanaf ongeveer 750 tot 1450 na Christus was Spanje dus grotendeels Islamitisch. Het levert prachtige Moorse cultuur op! Maar langzaamaan hebben de ‘katholieke’ koningen Spanje heroverd. In Cordoba is daarvan een wonderlijk overblijfsel te zien: midden in de Mezquita (een moskee waarin 40.000!! mensen konden bidden) is een kathedraal gebouwd in de 15^e eeuw. Alle moslims zijn dus vanaf toen verdwenen uit Spanje. Later zagen we elders een museum waarin de Inquisitie aan de orde was. Vooral de Joden moesten zich bekeren of ze werden vermoord dan wel weggejaagd. Koning Filip was toen ook heerser in Nederland; in de 80-jarige oorlog was er een strijd op leven en dood tussen de RK-kerk en de reformatie.

Al met al zijn er vervolgingen, oorlogen, strijd en veel narigheid geweest in naam van geloof en kerk en God. Zeker tussen de drie ‘broeder’-godsdiensten, Jodendom, Christendom en Islam is er heftige strijd geweest, alsof elke godsdienst de liefste en beste zoon van Abraham wilde zijn! Rabbijn Sacks schrijft over deze broedertwist, die tot op de dag van vandaag woedt. Het wordt tijd, zo schrijft hij, dat elk der ‘broeders’ in liefde elkaar de weg naar God gunnen. Er is genoeg verdriet geweest – ook als de één niet met een ander mocht trouwen vanwege geloof of kerk!

Mede namens Henny en Eveline wens ik u/jullie allen een goede zomertijd toe met vrede en openheid voor de ander die we op ons pad tegenkomen, soms in verre streken, maar ook dichterbij!

Ds. Jan Struijk

IN MEMORIAM

Gerda Johanna Wilhelmina Krooshof - Hengeveld

Willy stierf na een kort ziekbed op woensdag 16 mei. Willy werd 85 jaar geleden geboren in Doetinchem. Ze groeide op in een liefdevol nest met een oudere broer. Als Willy 9 jaar oud is, sterft haar moeder. Groot verdriet. Vader hertrouwt, de kinderen krijgen een lieve tweede moeder en... nog een zusje! Willy mocht doorleren en werd verpleegkundige. Uiteindelijk wordt ze wijkverpleegkundige in Neede. Tijdens de zorgverlening op de boerderij van de familie Krooshof ontmoet ze Bernard. Deze boer zocht een vrouw en van het een kwam het ander. Ze trouwen en al snel kondigen zich Jan, Dinand, Carla en Wilbert aan. Willy was een sterke, zorgzame en trotse moeder. Ze was sociaal, zat in besturen van verschillende verenigingen en was een trouw gemeentelid. Het goede leven werd haar niet in de schoot geworpen. Er was pijn en gemis na de zelfgekozen dood van haar lieve zus. Daarna was er het grote verdriet na het plotselinge overlijden van Bernard in 1993. Veel eerder dan gepland moest de boerderij aan de Warfslatweg overgenomen worden door zoon Dinand en zijn vrouw Claudia. Het verdriet zou ondraaglijk geweest zijn zonder haar geloof in God, haar kinderen en veel lieve mensen om haar heen. De twaalf kleinkinderen waren een grote vreugde in haar leven. Tijdens de uitvaartdienst op woensdag 23 mei lazen we in Psalm 1 dat elk mens, die goed doet, voor altijd getekend blijft in de tijd. Met die beloftevolle woorden hebben we Willy toevertrouwd aan de aarde. Haar nagedachtenis zij ons tot zegen.

pst. Henny Tuut

*Hoor mij, God,
als ik tot U roep.
U ziet mijn verdriet,
U kent mijn vragen
Die mijn gedachten vervullen,
U weet hoe ik opzie tegen de dag van morgen.
Versterk in mij het geloof
dat ik mijn weg niet alleen ga.
Troost mij
Met uw aanwezigheid,
Nu en in de dagen die komen.*

Hendrik Jan Korten

Op 4 juni is Henk – 83 jaar – rustig ingeslapen in het ziekenhuis van Winterswijk. De laatste tijd werd hij wat vergeetachtiger; het eten verzorgen werd lastiger, maar vooral was hij moe en sliep hij veel en op ongewone tijden. Zijn buik werd ook dikker, maar hij werd verder mager. Iets klopte niet, maar pijn had hij niet. Voor onderzoek was hij een paar dagen in het ziekenhuis. Daar ging het hem slechter; hij viel een keer weg. Pas zondag 3 juni werd duidelijk, wat er met hem was; toen bleek ook, dat hij heel ziek was en stervende. Maandagmorgen is hij rustig ingeslapen. Het is goed! Hij hoefde niet meer te verhuizen; dat zou heel erg geweest zijn. Hij was verknocht aan zijn huis aan de Lariksweg 70.

Op zaterdag 9 juni hebben we hem herdacht in aula Salem. We lazen Psalm 23: *‘Aan groene weiden mag Henk rusten’*. Daarna hebben we hem begraven op de begraafplaats aan de Haaksbergseweg.

Henk was sinds 2010 alleen; zijn vrouw Dini is toen overleden. Bewonderenswaardig heeft hij voor haar gezorgd, toen zij dementeerde. Na haar overlijden was hij alleen, maar heeft zijn draai weer gevonden. Vooral met familie, kinderen en kleinkinderen trok hij op. Hij is nog net overgrootvader geworden van Merle. Hij was er niet de man naar om veel contacten buitenshuis aan te gaan; hij en zijn vrouw waren wat dat betreft echte huismussen en familiemensen.

Bij zijn trouwen ging hij inwonen bij zijn vrouw en haar ouders op 't Loo. Later verhuisden ze met opa en oma en de kinderen naar de Lariksweg. Henk zelf werkte bij de Kettingkastenfabriek en later bij Landeweer. Hij hield van knutselen en meubels maken; dat deed hij heel precies. Na zijn pensioen werkte hij veel in de moestuin aan 't Brendeke.

We gedenken Henk met liefde. Hij mag nu *‘verkeren tot in lengte van dagen in het huis van de Heer’*. God heeft zich ontfermd over hem. Moge Hij ook de (klein-)kinderen en allen die hem lief waren troosten en nabij zijn.

Ds. Jan Struijk

VERJAARDAGEN

In juli en augustus hopen we de volgende 80⁺ verjaardagen te vieren.

Datum	Naam	Adres
5 juli	dhr. F.E. van Velden	Botterweg 3
7 juli	mw. H.M. Veeneklaas - Wieldraaijer	H. ten Catestraat 58
8 juli	dhr. G. Floors	Wemerdijk 85
8 juli	dhr. J. ter Meer	Grotestraat 34
9 juli	dhr. A. Schuiling	Hoge Haar 1
10 juli	dhr. H. Floors	Slemphutterweg 1
11 juli	dhr. G. Droppers	Bartelinksgang 11
12 juli	mw. G. Bröcker - Nijkamp	Lijsterbesstraat 2
12 juli	dhr. J. Forkink	Botterweg 1 A
19 juli	dhr. H.J. Lammers	Rekkense binnenweg 29
21 juli	dhr. H. Cremer	Hemstea 5
21 juli	mw. A. Gersen - Izaks	Kievitstraat 1
22 juli	dhr. A.J. van Gemert	Wemerdijk 97
23 juli	mw. M. Krajenbrink - Simmelink	W. Sluyterstraat 6/205
25 juli	mw. H.A. Bruntink - Eppink	Grotestraat 36
26 juli	dhr. K. Stad	H. ten Catestraat 60
26 juli	mw. G.J. ten Harkel - Groot Obbink	Polbrug 2
29 juli	mw. J.H. Klein Hazebroek - Kulsdom	Doktersbleek 6
30 juli	mw. H. Schepers - Olthof	Lindevoort 9
1 aug.	mw. H. Hilbelink - Boerman	Burg. Wilhelmweg 24
2 aug.	mw. M. Wesseldijk - Wolves	W. Sluyterstraat 6/129
3 aug.	dhr. J.E. Hendriksen	Maat 38
4 aug.	dhr. D. Klein Hazebroek	Doktersbleek 6
5 aug.	mw. W.J. Weekhout - Simmelink	W. Sluyterstraat 6/214
5 aug.	dhr. H.J. Scholten	Haaksbergseweg 28
7 aug.	mw. H. Scholten - ter Maat	Kon. Julianastraat 3
8 aug.	mw. J.W. Grooters - Kl. Hazebroek	W. Sluyterstraat 6/105
9 aug.	dhr. F.A. Visscher	Grotestraat 12
9 aug.	dhr. H.G. Schepers	Grotestraat 69
11 aug.	dhr. R. Munter	Blenkenkamp 19
14 aug.	mw. B.J.H. Glerum - Meddeler	W. Sluyterstraat 6/318
17 aug.	mw. T.C. Bergijk - Kuijl	Grotestraat 87 /24
18 aug.	mw. F. Wennink - Groot Bramel	Rekkenseweg 15 A
19 aug.	dhr. R. Vazquez Belón	Eikenlaan 2
19 aug.	dhr. K.J. Laninga	Kruiskamplaan 33
22 aug.	mw. G.J. Wassink - Stellinga	Grotestraat 87/11

22 aug.	dhr. A. Groen	W. Sluyterstraat 6/314
24 aug.	dhr. H.W. Kempers	Schoppensteastraat 13
25 aug.	mw. H.W. Geessink - Boevink	Rekkense binnenweg 23
26 aug.	mw. J.W. van Santbrink - Nijkamp	Polbrug 19
29 aug.	mw. G.H. Heuvelsland - Beunk	W. Sluyterstraat 6/319
29 aug.	mw. H.A. Wissink - Egbers	Kremersstraat 2
31 aug.	mw. M.W. Blankvoort - van Dijk	Lariksweg 22

BLOEMENGROET

Vanuit de kerkdienst is een bloemengroet bezorgd bij:

Datum	Naam	Adres
27 mei	dhr. van Vuuren	Berkelesch 5
	dhr. Groot Bramel	Oude Borculoseweg 15a
	mw. Reimelink-Ormel	Lindevoort 29
	fam. van den Berg	Rekkenseweg 40
3 juni	fam. Duitscher	Borculoseweg 56a
	mevr. Verbeek	W. Sluyterstraat 6/112
10 juni	dhr. Te Brake	Vogelenzangstraat 42
	mevr. Te Raa-Koskamp	W. Sluyterstraat 6/107
17 juni	dhr. Stad	H. ten Catestraat 60
	mevr. Kruisselbrink	Kruiskamplaan 9
	dhr. J. Rietman (NPB)	Wemerdijk 57

KERKRENTMEESTERS

Kerkebalans 2018

Alle goede dingen komen langzaam zegt men wel eens. Wij hadden begroot voor kerkebalans 2018 dat er € 197.000 binnen zou komen. Vorige maand stond de stand op € 191.798 en nu een maand later op € 192.905. Dat betekent een groei van ruim € 1.000 in deze maand. Als wij dat nou eens vol gingen houden, dan zouden we theoretisch in de maand december over ons begrote bedrag heen zijn. Ik hoor u denken: die heeft vast last van de warmte. Misschien wel, maar als ik u in januari, toen wij een hele periode vorst hadden, had verteld dat in het voorjaar het weken achtereen zomer zou zijn, had u ook gedacht dat ik last van de zon had. Kortom, het leven zit vol verrassingen. Ben benieuwd, of ik de verassingen weer met u kan delen de volgende keer.

Namens het college van kerkrentmeesters, Geert van der Veer

Collectes en giften

Datum	Doel	Diaconie	Kerk
20 mei	Stichting Juhasz	€ 261,65	€ 189,86
27 mei	Geh. Platvorm Berkelland	€ 83,89	€ 59,05
3 juni	St. Leergeld Winterswijk	€ 269,25	€ 201,80
10 juni	SKB Gambia	€ 172,70	€ 131,53
Giften bloemendienst		€ 10,00	

Op Hemelvaartsdag werd tijdens de oecumenische Hemelvaartsviering in Beltrum gecollecteerd voor de Voedselbank Oost Achterhoek. Er kon maar liefst € 416,24 overgemaakt worden! Mooi, toch!?

Bloemendienst Antonius

Na vele jaren de bloemen vanuit de kerkdienst te hebben bezorgd bij onze gemeenteleden in Rekken, heeft mw. Gerdie te Raa - ter Maat, met moeite besloten om hiermee te stoppen. Gezien haar leeftijd begint het een kleine opgave te worden om met name in de winter nog met de auto de bloemen te bezorgen. Ze deed het graag, met name om nog even contact te hebben met de mensen. We hebben alle begrip voor haar beslissing en willen haar dan ook graag heel hartelijk bedanken voor de vele bossen bloemen, die zij in de afgelopen jaren bij de mensen thuis kwam brengen.

Groet namens de bloemendienst van de Antonius.

Verjaardagsfonds

De inzameling van 5 juni had een mooi resultaat. De opbrengst was € 1.228,05 en daarvoor danken we de jarigen van harte.

Op dinsdag 7 augustus is de volgende inzameling en ook dan zijn alle medewerkers weer hartelijk welkom!

Met vriendelijke groet,
Attie en Wim Haverkamp

Oppas

Zondag 1 juli Tineke Franken: tel. 476906.

Verder in de zomermaanden: 06-13887027 Jolanda Rooiman.

Kindernevendienst

De laatste KVD voor de zomervakantie is op zondag 1 juli. In augustus en september zijn er geen KVD, u bent natuurlijk van harte welkom bij ons in de kerk met uw gezin. Bij de koster kunt u voor aanvang van de dienst kleurplaten, stiften etc. opvragen. De eerstvolgende KVD is na de zomervakantie op zondag 7 oktober.

Basiscatechese

Op zondag 3 juni hebben Roos, Ruben, Mathijs, Robin, Niels, Tom en Stan tijdens een gezinsdienst in de kerk afscheid genomen van de basiscatechese. Zij gaan bijna allemaal de basisschool verlaten en staan nu op een soort kruispunt van afscheid nemen en nieuwe keuzes maken. Met elkaar hebben we in de dienst ons thema van dit jaar kunnen beleven: *“Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...”* Henny Tuut had de hele dienst in een doosje zitten en er werd een spel gedaan met een blinddoek om te ervaren hoe het is om te vertrouwen op elkaar. Er stonden kaarsen in de kleuren van de regenboog, iedere kleur is uniek (net zoals de mensen) en samen vormen ze een eenheid en horen bij een verbond. De jongeren mochten een kaars meenemen en een steen met een tekst, die bij hen past, uitzoeken. En zoals ieder jaar hebben zij een cadeaubon gekregen, met de opdracht om er iets van te kopen wat ook een beetje met de overgang naar een nieuwe periode heeft te maken. In september/oktober zullen zij vertellen wat hun keuze is geweest.

Wij als leiding hebben ook afscheid genomen van de basiscatechese en werden verwend met een enorm mooi doosje, waarin we alle mooie momenten met de jongeren kunnen bewaren.

Wij hebben met de huidige groep nog een laatste uitje georganiseerd op zondag 8 juli. We vertrekken om 10:00 uur bij de Huve.

Albertine Kokkeler-v.d. Berg en Trudie Schokkin

Kinderkerk 10 juni

Een zoon komt thuis!

Op deze zonnige ochtend verschijnen rond de vijftien kinderen met hun begeleidende (groot)vaders en / of (groot)moeders in de mooi versierde kerk in Rekken. Ina en Marly hebben deze KinderKerkdienst voorbereid. Nadat we een nieuw liedje en dansje hebben geoefend, pakken we de verrassingsdoos. Wat zit er in?

Om de beurt halen de kinderen er iets uit. We zien o.a. feestkleding, slingers, ranja, spekkies en chips. We snappen meteen dat dit nodig is voor een feest. Wanneer vier je eigenlijk feest? Bij verjaardagen, trouwen, geboorte....



Dit verhaal gaat over iemand, die na lange tijd thuiskomt. Ook dan kun je een feest vieren, omdat je weer samen bent. Marly vertelt met grote platen het verhaal van de eigenwijze en feestende zoon, die weg van huis wilde. Toen na lange tijd zijn geld op was en hij honger had en spijt kreeg, besloot hij terug te gaan naar huis. Zijn vader was heel blij dat hij weer thuis kwam en gaf een groot feest! Zo mogen wij ook altijd op God vertrouwen dat we welkom zijn.

Ina heeft zelf een lied geschreven over dit verhaal en dat zingen we samen. Voordat we met elkaar bidden steken de kinderen, die dat

willen, een kaarsje aan. Zo is er een kaarsje voor verjaardagsfeestjes, voor een broertje dat op komst is, voor een oma met een gebroken heup en voor een opa en oma die vijftig jaar getrouwd zijn.

Na het gebed brengen de kinderen alle meegebrachte spullen voor de voedselbank naar voren. Wat veel zeg! Fijn, dat andere kinderen en mensen ook iemand hebben die aan ze denkt.

Nadat de kaarsen zijn gedoofd, spelen de kinderen bij het laatste liedje mee op instrumenten. Dat klinkt mooi! We drinken na afloop samen nog ranja met de leuke feestrietjes, of koffie of thee (met een spekkie uit de verrassingsdoos).

Tot de volgende keer op zondag 14 oktober om 11:00 uur in Rekken.



DIACONIE

Doel van de maand

Elke maand wordt er een doel gekozen waaraan de diaconie een bedrag van € 200,- doneert. Als u als gemeentelid een doel weet dat ondersteuning verdient, dan kunt u dat melden bij één van de diakenen. Voorwaarde is wel dat de organisatie ANBI geregistreerd moet zijn en dat er geen bijdragen worden ontvangen van de Postcodeloterij of soortgelijke organisatie.

Deze doelen hebben al een donatie ontvangen:

augustus	Zonnebloem
juli	Pax Borculo
juni	Scharlaken koord
mei	Het Rode Kruis zorgt voor tankwagens met schoon drinkwater bij Ghouta in Syrië. Ook wordt er voedselhulp en medische hulp verleend.
april	Baby Rescue Gambia
maart	Hospice Haaksbergen
februari	Pakkenactie Lesbos
januari	Geloof, Hoop en Syrië

Voedsel- en kledingbank

Ook in de vakantietijd wordt er elke eerste zondag van de maand ingezameld voor voedsel- en kledingbank. Er staat ook een bus voor een financiële bijdrage.

Namens de diaconie, Thea Gelderblom

INSPIRATIE & ONTMOETING



Bibliodrama in Neele

In september en oktober zijn er opnieuw twee avonden bibliodrama in gebouw Diekgraven. Doet u mee?

Bibliodrama is een creatieve manier om te ontdekken wat verhalen uit de Bijbel en ons eigen levensverhaal met elkaar te maken hebben. Via zorgvuldig begeleide stappen wordt een Bijbelverhaal of een fragment daaruit tot leven gebracht door de deelnemers. Zij nemen een rol op zich en onderzoeken hoe je vanuit die rol naar het verhaal kunt kijken en wat dit misschien aan nieuwe inzichten geeft. Het gaat er niet om het Bijbelverhaal zo mooi mogelijk uit te beelden, het gaat erom samen iets wezenlijks te ervaren en daaraan ook plezier te beleven. Dit gebeurt in een sfeer van vertrouwen. Alles kan, niets hoeft. Ieder bibliodrama wordt afgesloten met een uitgebreid nagesprek, waarin we kunnen delen met elkaar.

Er zijn twee bibliodrama-bijeenkomsten voor iedereen, die het aandurfte om nieuwe dingen te ontdekken in een Bijbelverhaal en in zichzelf. De begeleiding is in handen van ds. Marieke Andela.

Om mee te doen is opgave noodzakelijk; ook als u vorig jaar al hebt deelgenomen. De maximale groeps grootte is tien personen. De twee avonden staan los van elkaar, maar het is wel mooi als u bij opgave aan beide avonden kunt meedoen.

Wanneer: dinsdag 25 september en dinsdag 23 oktober, van 19:30 uur tot uiterlijk 21:45 uur.

Waar: Gebouw Diekgraven in Neele

Begeleiding: ds. Marieke Andela-Hofstede

Opgave: vóór 1 september bij: Herbert Harderwijk

email: herbert.harderwijk@tele2.nl

tel.: 06-40714553

KERKELIJKE ACTIVITEITEN

ZINDAG aan de Berkel

Zaterdag 8 september wordt er, in en om de Antonius in Rekken, opnieuw een Zindag gehouden. Deze keer is gekozen voor het thema: "Water". Ieder, die verlangt naar ontspanning, religieuze bezinning en verbondenheid, is van harte welkom! De protestantse kerk, de Antonius, gelegen aan de Lindevoort



20, fungeert die dag als klooster; de natuur aan de Berkel als kloostertuin. Een ruimte in Den Hof is dan de refter waar we eten. Een ééndags-retraite dus, zoals in een klooster, met enkele korte vieringen in het kerkje. Wandelen langs de Berkel, met stilte en elkaar ontmoeten aan de tafel. Samen eten en

drinken en een goed gesprek. De dag begint om 9:30 uur en duurt tot 16:00 uur. De onkosten bedragen € 10,- per persoon. De begeleiding is in handen van ds. Eveline Struijk, tel. 472987, e.struijk@pkneibergenrekken.nl en ds. Jet Lieftink, tel. 293138 dominee@jetlieftink.nl. Opgeven kan, bij één van hen, tot uiterlijk 28 augustus.

KERK EN SAMENLEVING

Opening zomerexpositie in De Oude Mattheüs.

Binnenkort gaat onze werkgroep aan de slag met het inrichten van de expositie "Waar stond je wiegje".

Allereerst willen we iedereen bedanken die een bijdrage geleverd heeft; naast anekdotes uit onze omgeving zijn er ook inzendingen uit andere plaatsen van het land, dus dankzij u is het een gevarieerd geheel geworden.

De opening op zaterdag 7 juli om 14:00 uur zal verricht worden door Willem Sluiter 'zelf',





aangezien ook zijn wiegje in de Achterhoek stond... Iedereen is van harte uitgenodigd om deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen!

De kerkopenstelling is van 7 juli t/m 8 september iedere woensdag en zaterdag van 14:00 - 16:30 uur.

Natuurlijk is er gelegenheid om koffie / thee te drinken. De gastvrouw of gastheer kan uitleg geven en op gezette tijden wordt het prachtige orgel bespeeld.

Welkom in De Oude Mattheus.

namens de werkgroep Kerk & Samenleving

OVERIG NIEUWS

Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden.

In Twente wordt al jarenlang de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden gegeven. Vrijwel alle cursisten, die de intensieve cursus volgen en hebben gevolgd, zijn daar erg enthousiast over. De groeps gesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie, maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Op dinsdag 11 september 2018 start een nieuwe groep, wanneer zich tenminste 10 cursisten aanmelden. De maximale groepsgrootte is 15. De cursus wordt vanaf september gegeven op de nieuwe locatie: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18 in Hengelo.

De eerste avond is een introductie- en kennismakingsavond. Op 18 september starten de reguliere lessen en begint ook de derdejaars groep. Lestijden: 19:30-20:45 uur eerste lesuur, 20:45-21:00 uur pauze, 21:00-22:15 uur tweede lesuur. Vanaf 19:00 uur staat er koffie/thee klaar.

De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. De cursus TVG is als het ware een soort uittreksel van de studie Theologie met kernvakken als Oude- en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer en ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. Daarnaast worden een aantal andere vakken onderwezen zoals spiritualiteit, filosofie, contextuele theologie (bijv. feministische theologie, vrede-theologie) en overige wereldgodsdiensten (Jodendom, Islam). Per avond wordt les gegeven in twee vakken.

Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom!

Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les gegeven, per avond twee lessen van vijf kwartier. De kosten zijn € 220,- per seizoen. Opgave gaat per cursusjaar.

Nadere informatie en aanvraag aanmeldformulier bij Ina ter Kuile, cursuscoördinator; tel. 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl

Neem uw tent op ga op reis

Alweer zeven en een half jaar geleden zeiden ze hun banen op, verkochten hun huis in Eibergen en vertrokken met de zuiderzon naar hartje Frankrijk waar ze een oude boerenhoeve kochten, die ze eigenhandig ombouwden tot een idyllische vakantieboerderij. Op weg naar onze vakantiebestemming in het nog zuidelijker gelegen Spanje brachten wij, Jan en Eveline Struijk, twee nachten door in één van de “gites” bij Thea en Ronald Landman. Beiden gaven ze les op de christelijke basisscholen in Eibergen en waren actief lid van onze kerkelijke gemeente. Ze volgen ons kerknieuws nog steeds op de voet. Maar hoe vergaat het hen inmiddels? Hier een impressie naar aanleiding van een vraaggesprekje met hen.



ds. Eveline Struijk

Thea en Ronald, hoe kwamen jullie ertoe alles – jullie waren midden vijftig- alles achter je te laten en een nieuw leven in Frankrijk te beginnen?

De tijd was rijp! Toen onze kinderen klaar waren met studeren, een baan en een eigen woonplek hadden, vonden wij dat we samen nog één keer op avontuur konden gaan. We hebben veel door Frankrijk rondgezworven, alle vakanties trokken we er met de tent op uit. We hadden daarbij altijd een ‘thuiskomen’ gevoel. We kwamen op ‘droomplekken’ waar we ons al aan het werk zagen, handen uit de mouwen, iets opbouwen, zelf de boel regelen. Het was nu of nooit. Voor onze kinderen en de mensen die ons goed kenden was het géén verrassing dat we deze stap namen. Wij voelen het niet als een nieuw leven maar een ander leven.

Wat namen jullie mee uit Eibergen?

'Waer iemand duisent vreugden soek / mijn vreugt is in dees 'achterhoek'. Dichtregels van Willem Sluiter. Deze regels stonden in de onderwijsadvertentie die ons in 1998 van Delft naar Eibergen lokte. Wij hebben ze gevonden én ondervonden. Wij hadden een gelukkige tijd in Eibergen. Deze duizend vreugden, vertaald in het Frans; Mille Joies, namen wij mee naar Frankrijk, om ook daar gelukkig te worden. Bij die vreugden horen ook de fijne Eibergse contacten. Nog steeds heten wij lieve burens, kennissen, vrienden en collega's uit Eibergen, welkom bij ons op Mille Joies.

Dat deze keuze jullie leven veranderd heeft is duidelijk. Heeft het jullie als mens ook veranderd?

Wij zijn rijkere mensen geworden! Wij wonen heel rustig, op het platteland, aan een doodlopend weggetje. Soms is de postbode de enige die wij zien. Wij werken de hele dag samen, dat is fijn, we kennen elkaar goed. Ronald kan altijd doorgaan, de rode lijn vasthouden en het einddoel voor zich zien. Thea ‘kijkt’ altijd rond, heeft oog voor alle details, voelt en proeft. Hier ervaren wij dat ons ‘verschillend zijn’ als een puzzeltje in elkaar past.



Het leven is hier dicht bij de natuur. We verbouwen onze eigen groenten en fruit, bakken zelf ons notenbrood, drinken uit de eigen waterput en onze apparaten werken op zonne-energie. Het hooi van ons land ruilen we voor hout voor de kachel, we hebben dieren en ruilen de eieren voor voer.

De behoefte aan luxe is niet meer zo aanwezig. Dat voelt heel bevrijdend. Heel veel dingen en zaken hoeven hier niet. Soms hebben we een ‘back to basic’ gevoel. Hier is het mogelijk om met het minimale een heel tevreden gevoel te hebben.

Heeft deze stap wat met jullie geloof gedaan?

Ook daarbij hebben we soms een ‘back to basic’ gevoel. De kerk is ver weg, verwateren ligt op de loer. Er zijn geen clubjes en we hebben geen taken, die ons automatisch met de gemeenschap blijven binden. We ontdekten dat de behoefte in ons zit, om met medegelovigen dingen te delen, samen te zingen en te bidden. Je moet zélf je geloof voeden, je kunt hier niet meeliften op gewoonten en tradities. Het geloof in God is een verbindende factor, dat geeft betekenis aan de contacten die wij met de mensen hebben.

Heb je aansluiting gevonden bij een kerk?

Wij kerken in de Brive la Gaillarde, een grote stad, 60 km hiervandaan. Het is een gemeente van de Franse protestantse kerk. Er wonen in deze streek heel weinig protestanten, de gemeente is erg klein en bestrijkt een enorm oppervlak. Er worden wekelijks huisdiensten bij de mensen thuis gehouden. De afstanden zijn vaak voor ouderen een struikelblok. Maar het is een warme hechte gemeenschap. Vanwege onze Bed & Breakfast is het vaak niet mogelijk om zondags in de dienst te zijn. Om eerlijk te zijn: een Franse preek is voor mij (Thea) nog een hele kluit. Met regelmaat luister ik via internet naar een Nederlandse preek, toch een stukje makkelijker om bij de les te blijven.

Wat inspireert jullie, houdt jullie gaande?

Mille Joies, onze plek, inspireert anderen! Wij horen vaak: wat een rust! Hier vergeet je alle stress en haast! Ik voel me hier gelukkig! Er zijn mensen, die hier opeens gedichten schrijven of ontdekken dat ze lopen te zingen. Wat ons betreft: Het is een heerlijk gevoel als wij mensen hier zien genieten. Het maakt ons dankbaar voor deze plek.

Maar het is ook gewoon ons werk, waar wij ons inkomen uit moeten halen. Ook hier is het werk nooit klaar. Maar wij doen het met plezier

en het geeft veel voldoening. In mei werd ons vijfde kleinkind geboren. Opa en oma zijn is absoluut een nieuwe fase in ons bestaan. Soms hebben we al nieuwe dromen. Dan zien we ons, na ons pensioen, weer op een Nederlandse stek. Voor nieuwsgierig geworden mensen die een fijne vakantieplek zoeken: www.millejoies.com (of even bij Eveline en Jan Struijk informeren).

Koffie Inn / Lunch / Repair Café

Elke dinsdagochtend van 10:00 – 11:30 uur bent u van harte welkom in de Huve voor een kop koffie of thee. U kunt op de eerste dinsdag (3 juli en 7 aug.) in de maand in het Repair Café van de Huve terecht voor kleine reparaties en / of technische adviezen.



Op de tweede dinsdag in de maand (10 juli en 14 aug.) kunt u na opgave (de week ervoor) ook blijven lunchen om 11:30 uur.

Elke donderdagmorgen is Den Hof in Rekken van 9:30 - 11:30 uur open voor mensen die samen een kop koffie willen drinken.

Beide inloepochtenden draaien al enige jaren en er is altijd een gemoedelijke sfeer. Gastvrouwen/heren verzorgen de koffie en er komt van alles ter tafel. Jong of oud, wel of geen lid van een kerk, iedereen is van harte welkom.

Kerkdienst beluisteren / Preken lezen

Op onze website www.pkneibergen-rekken.nl kunt u bijna alle reguliere kerkdiensten in De Oude Mattheüs nog eens beluisteren. Er wordt een opname gemaakt in de kerk en bijna altijd staat deze binnen 24 uur op de website. Op de homepage kunt u aan de linkerkant de menu-optie ‘kerkdienst beluisteren’ aanklikken. Er verschijnt dan een lijst met een aantal opnames van de afgelopen tijd. Hieruit kunt u een keuze maken. Op de homepage vindt u in dezelfde linker kolom ook de menu-optie ‘Preek lezen’. Voor zover onze eigen predikanten de preek digitaal beschikbaar hebben worden deze meestal ook op de website geplaatst. Na de menukeuze verschijnt er een lijst waaruit u een keuze kunt maken. Veel luister- en leesgemak gewenst.

Ook kunt u naar veel kerkdiensten luisteren die elders in het land gehouden werden. Via internet op www.kerkdienstgemist.nl.

COLOFON

Redactieleden

Alice te Raa ☎ 431236
Jenny Kion ☎ 474537
Henrie v/d Graaf ☎ 475961
Betsy te Velthuis ☎ 431527



Oplage: 1.190 stuks

Drukken en afwerking: drukkerij de Huve

Kopij volgende kerkblad inleveren t/m **dinsdag 14 augustus**

Kerkblad verspreiding vanaf **donderdag 30 augustus**.

Bij voorkeur de kopij e-mailen onder vermelding van naam en telefoonnummer van de schrijver. Andere kopij inleveren op het kerkelijk bureau in de Huve (brievenbus binnen). De redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren c.q. de tekst aan te passen. Het huishoudelijk reglement van de redactie vindt u op de website van de kerk. www.pkneibergen-rekken.nl.

Reacties, opmerkingen en/of suggesties m.b.t. het kerkblad?

Bel, schrijf of mail ons!



E-Mail. redactie.contact@pkneibergen-rekken.nl

REKENINGNUMMERS (IBAN)

Eibergen- Rekken

Protestantse Diaconie	NL11 RABO 032 34 36 269
Collectebonnen	NL86 RABO 032 34 16 489
	o.v.v. adres en soort € 0,50 en/of € 1,00
Commissie ZWO	NL40 RABO 031 64 01 889
College van Kerkrentmeesters	NL95 RABO 016 00 23 998

Diaconie, Hulpfonds

Vertrouwenspersoon. dhr. C. van Beinum, tel. 473058.

vertrouwenspersoon@pkneibergen-rekken.nl

ADRESSEN

Gebouwen

De Oude Mattheüs
Antonius
Den Hof
De Huve

Grotestraat 50
Lindevoort 20
Lindevoort 14 ☎ 431335
voor afspraken ☎ 06-22343231
Grotestraat 52 ☎ 471217
info@dehuve.info www.dehuve.info

Protestantse Kerk



Pastoraal team

ds. J.S. Struijk
ds. A.E. Struijk-Boers
pst. H. Tuut

Grotestraat 48 ☎ 472987
j.struijk@pkneibergen-rekken.nl
Grotestraat 48 ☎ 472987
e.struijk@pkneibergen-rekken.nl
Vogelenzangstr. 28 ☎ 224574
h.tuut@pkneibergen-rekken.nl

Scriba kerkenraad

mw. J. Westhuis ☎ 472951
scriba@pkneibergen-rekken.nl

Secretariaat diaconie

diaconie@pkneibergen-rekken.nl

Website

www.pkneibergen-rekken.nl



Kerkelijk bureau

Bij wijzigingen in de leefsituatie graag bericht aan het kerkelijk bureau.
Bij voorkeur via de website www.pkneibergen-rekken.nl.
Administrateur, dhr. G.B. van der Veer, Grotestraat 52, 7151 BD Eibergen, tel. 0545 - 471217. Geopend: maandag- en dinsdagmorgen.
Ook voor collectebonnen (20 x € 1,00 of 20 x € 0,50) kunt u hier terecht. E-mail, kerkelijkbureau@pkneibergen-rekken.nl.
Informatie m.b.t. de kosten i.v.m. het gebruiken van kerkgebouwen, te verlenen diensten etc. vindt u ook op de website
<http://www.pkneibergen-rekken.nl/huur-van-gebouwen-en-diensten>

Den Hof

Dienstdoende beheerder bereikbaar onder tel. 06-22343231.
Informatie m.b.t. het gebruik van de Antonius of het luiden van de klokken van de Antonius, tel. 431522.

Wie vervoer nodig heeft om naar de kerk te gaan, kan zich melden bij mw. Albertine Kokkeler - v.d. Berg, tel. 477107.

Contact is op de website te vinden onder de menuoptie *documenten*.

Een grootletter-exemplaar (A4) ligt op de leestafel in de Meergaarden en is aanwezig in de lectuurkast op het kerkelijkbureau in de Huve.