



## De Protestantse Gemeente te Eibergen-Rekken

Redactie: Jenny Kion  
 Louise Arends  
 Alice te Raa  
 E-mail: [redactie.kerkgroet@pkneibergen-rekken.nl](mailto:redactie.kerkgroet@pkneibergen-rekken.nl)  
 Postadres: p.a. Statstukke 2, 7152 KL Eibergen



Kopij volgende kerkgroet kan ingestuurd worden tot vrijdag 12.00 uur

**Zondag 18 november 2018**

*9<sup>e</sup> zondag van de herfst; 2e van de voleinding; de kleur in de kerk is groen*

### Welkom in de Oude Mattheüs.

Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst, ook eventuele gasten in ons midden en zij die deze dienst meebelevan via de Kerkradio. Een bijzonder welkom geldt eveneens voor onze gastvoorganger mevr. Lieve Sies uit Neede. Fijn dat zij erin heeft toegestemd de dienst vanmorgen te leiden.

We wensen elkaar een gezegende dienst toe. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in De Huve onder het genot van een kopje koffie/thee.

### De orde van dienst is als volgt:

Ontmoeting – Orgelspel – Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst – Intochtslied LB 280: 1, 2, 3 en 4 – Bemoediging en groet – Drempelgebed – Zingen LB 280: 5, 6 en 7 – Kyriegebed - Glorialied LB 867: beide coupletten – Gebed van de zondag – Eerste lezing N.T. Romeinen 13: 8 – 10 (gelezen door de lectrice Ria Lammers) – Zingen LB 320: 2, 3 en 4 – Evangelielezing Marcus 12: 38 - 13: 2 (ook gelezen door de lectrice Ria Lammers) – Zingen LB 713: 1 en 2 – Overdenking – Orgelspel – Zingen LB 1005: alle 5 coupletten – (Evt. familieberichten) – Gebeden – Inzaming – Slotlied LB 423: alle 3 coupletten – Wegzending en zegen met gezongen AMEN.

### Gedachtenisdienst Antonius

Welkom in deze bijzondere dienst. We herdenken de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. We noemen hun namen en ontsteken een lichtje voor elk van hen aan de Paaskaars. De Paaskaars in onze eredienst staat symbool voor het licht van Pasen dat de aanwezigheid van de opgestane Jezus Christus uitstraalt. Ze is een zichtbaar teken dat Gods liefde die sterker is dan het donker van dood en verdriet. U krijgt de gelegenheid om zelf een licht te ontsteken om persoonlijk iemand te gedenken. Zo willen we in de gedachtenisdienst ons geloof tot uitdrukking brengen dat levenden en gestorvenen met elkaar verbonden zijn in God, die ons allen draagt in zijn liefdevolle trouw. Na de dienst bent u van harte welkom om nog even na te praten onder het genot van koffie of thee. Aan de dienst werken mee: Spirit4U, ouderling is Jan Raaben, lector is Geert Rexwinkel, Organist is Wim Haverkamp, voorganger is Henny Tuut. Een goede dienst toegewenst.

### Orde van dienst

Welkom - Intredelielied 274 - Bemoediging - Kyriegebed door Spirit4U - Groet - Gebed tot de Geest - Lezing uit Openbaring 7: 9-17 - Lied 737: 1, 2, 11, 12, 20, 21 - Evangelielezing uit Mattheüs 5: 1-12 - Lied 321: 1,2,6,7 - Prediking - Geloofsbelijdenis: lied 344 - Gedachtenislied 736 - Noemen van de namen van gestorvenen - Inleiding op de gebeden 886:2 - Slotlied 657.

### Vanavond: Kunstzinnige Vesper: "Vuur"

"De vier elementen": water, vuur, aarde en lucht, zijn de leidraad die we gekozen hebben voor de komende vespers. Vanavond het thema: VUUR. Een fascinerend schilderij van de wereldwijd bekende Oostenrijkse schilder Arnulf Rainer, over Mozes voor de brandende braambos, staat centraal. We vieren de vesper in een sfeer van stilte, muziek en bezinning.

**De eerste collecte** zal vandaag zijn voor **Nes Ammin**. Nes Ammin is een internationale werk- en leefgemeenschap in Israël. De gemeenschap is in 1963 opgericht door o.a. een Nederlandse en een Zwitserse christenen. Het uitgangspunt was de dialoog en het vertrouwen tussen joden en christenen vergroten. Ook is er een nieuwe wijk in aanbouw waar ze proberen een divers, Israëlisch publiek te laten samenleven. Nes Ammin is een solidariteitsprincipe. [www.nesammim.nl](http://www.nesammim.nl)



**De tweede collecte** is voor het plaatselijk kerkenwerk.

**De bloemen** gaan als groet van de gemeente vanuit de Oude Mattheüs naar:

- mevr. Jansen, Beltrumseweg 10
- mevr. Blaauw, Rekkense Binnenweg 13

vanuit de Antonius naar:

- fam. Mellink – Roerdink, Bonenkamp 17 voor de geboorte van dochtertje Yip en zusje van Levi, Quinn, Zoëy.
- mevr. Hanna Reimelink- Ormel, Lindevoort 29.
- de heer Haverkate, Lovelderweg 2

**In het ziekenhuis/verpleeghuis** liggen voor zover bij ons bekend de volgende mensen:

### **Inspiratie & Ontmoeting**

#### **Religieus geweld: Niet in Gods naam**

“Geweld heeft niets te maken met religie als zodanig. Het heeft te maken met identiteit en het leven in groepen. Religie versterkt groepen effectiever dan enige andere kracht.” Dat is de genuanceerde en overtuigende analyse van rabbijn Sacks in zijn boek “Niet in Gods naam”. Meer weten?

Ds. Jan Struijk verzorgt een lezing over dit boek. U bent van harte welkom!

- Datum: 27 november
- Tijd: 20.00 uur
- Plaats: de Huve, Eibergen

#### **Adventskaarsen versieren:**

- in de Diekgraven in Neede
- op 28 november
- om 20.00 uur

Opgeven kan t/m 26 november bij Ina van der Graaf; tel. 475961; [inaenhenrie@gmail.com](mailto:inaenhenrie@gmail.com)

#### **Hebt u al getekend?**



#### **Schrijfactie Filipijnen: president zet tegenstander achter tralies**

Senator Leila de Lima uit de Filipijnen is fel tegen president Duterte's bloedige 'oorlog tegen drugs'. Nu zit ze sinds februari 2017 vast voor valse aanklachten. Ze kan levenslang krijgen.

Wraak van president Duterte

Senator en voormalig minister van justitie Leila de Lima is een felle tegenstander van de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Bij zijn drugsoorlog werden al duizenden, vooral arme, mensen op straat doodgeschoten. De moorden zijn mogelijk oorlogsmisdaden en de opdrachten komen uit de top van de regering.

De Lima was lid van de mensenrechtencommissie die onderzocht of president Duterte betrokken was bij het doden van mogelijke drugshandelaren in de tijd dat hij burgemeester was. In 2016 vertelde Duterte aan de media dat hij De Lima 'in het openbaar kapot wilde maken'.

Nu zit Leila de Lima vast. Ze zou drugsgeld hebben aangenomen voor haar verkiezingscampagne en als minister drugs hebben toegelaten in de gevangenis. Dat zijn valse beschuldigingen, die alleen zijn bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. Dat is niet gelukt: ze vraagt elke dag vanuit de gevangenis aandacht voor de mensenrechtenschendingen in haar land.

#### **Diensten volgende week 25 november 2018**

10.00 uur	De Oude Mattheüs	ds. Jan Struijk en pst. Henny Tuut	Gedachtenisdienst
19.00 uur	De Meergaarden	ds. Jan Struijk	HA